

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00' sáng thứ Năm, ngày 21/07/2022.

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 952

“TỰ TÁNH LÀ PHẬT, PHẢI HƯỚNG VỀ TỰ TÁNH MÀ CẦU”

Chúng ta thường hướng đến hình tượng của Phật Bồ Tát hoặc đến các đền thờ để cầu xin. Chúng ta không biết rõ đạo lý để cầu nên chúng ta cầu nhưng không được.

Hòa Thượng nói: **“Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”**. Trong nhà Phật có cầu ắt có ứng. Chúng ta cầu không có ứng vì chúng ta hướng ra bên ngoài mà cầu. Chúng ta không hướng vào trong tự tánh cầu nên chúng ta cầu không được”.

Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra với thân phận là thái tử. Khi Ngài nhận ra thế gian là vô thường, sinh lão bệnh tử là chắc khổ thì Ngài đã tìm đường vượt thoát sinh tử. Ngài đã xả bỏ cung vàng điện ngọc, vương vị tối cao. Ngài không hướng đến người khác cũng không hướng đến các chư Phật quá khứ để cầu. Ngài chính mình nỗ lực, phấn phát, trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ để tu hành thành đạo.

Chúng ta là người học Phật nhưng chúng ta không nỗ lực, phấn phát mà chúng ta đi mong cầu. Chúng ta không biết rằng trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Chúng ta còn có năng lực để thành Phật nên những năng lực khác chúng ta đều có. Phật đã nói: **“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”**. Chúng ta cầu tiền tài, bình an, khỏe mạnh, sống lâu nhưng những thứ đó do phước báu đã định. Chúng ta không lo tu phước, không lo tích công bồi đức mà chỉ cầu Thần, cầu Quỷ.

Có một số người đi ra nghĩa địa cầu Ma Quỷ để họ được trúng số đề. Ban đầu họ có thể trúng nhưng cuối cùng họ cũng không còn nhà để ở. Không có ai cầu Thần, cầu Quỷ mà có thể công thành danh toại. Phật Bồ Tát giúp chúng sanh vô điều kiện nhưng Yêu Ma Quỷ Quái giúp chúng ta sẽ có điều kiện. Họ bỏ ra thì khi đòi lại họ sẽ lấy lãi. Ở thế gian, người tốt giúp chúng ta vô điều kiện, nhưng người xấu giúp chúng ta thì phải có điều kiện. Điều kiện đó là cả gia tài thậm chí cả sinh mạng của chúng ta. Chúng ta phải hết sức thận trọng khi cầu Thần Quỷ.

Tôi chưa từng cầu xin ai. Tôi cũng không cầu xin, van xin Phật Bồ Tát. Với Quỷ Thần thì tôi chỉ nghĩ cách tặng quà cho họ. Chúng ta không cầu xin mà chính mình phải dũng mãnh, tinh tấn, nỗ lực mà làm. Chúng ta làm hết sức mình là được. Tổ Ấn Quang đã dạy: **“Kiệt thành tự khả chuyển phạm tâm”**. Tâm chúng ta chân thành đến tột cùng thì sẽ chuyển được tâm phạm của mình. Tâm phạm của chúng ta đã chuyển thì hoàn cảnh sống sẽ chuyển.

Chúng ta đừng đi van xin ai. Với Quỷ Thần thì chúng ta phải tìm cách giúp họ chứ không van xin. Chúng ta có thân xác, có trí tuệ nhưng Quỷ Thần không có thân xác. Họ bị nghiệp lực lôi kéo nên họ không tự chủ được. Hàng ngày, chúng ta được học Phật, mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta đều được khai sáng. Trong những câu chuyện thế gian, Quỷ Thần đều rất khổ. Chúng ta muốn đi Anh, đi Mỹ thì chúng ta có thể tự đi nhưng Quỷ Thần thì họ phải trải qua thời gian dài ở một nơi cố định như cây đa, miếu thờ. Họ không thể đi nơi khác được. Chúng ta tự tại hơn Quỷ Thần. Đạo lý này nếu Hòa Thượng không chỉ bảo thì chúng ta sẽ không biết.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta biết rõ được: “Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng”, chúng ta hướng vào nội tâm của mình mà cầu. Chúng ta chính mình nỗ lực, “y giáo phụng hành”**. Chúng ta y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, của Tiên Bối, chúng ta nỗ lực làm thì chắc chắn có kết quả.

Những người **“vô công thọ lộc”** thì người người khinh khi, Quỷ Thần xem thường. Người có công, người đáng thọ hưởng họ còn không hưởng, chúng ta không có công mà chúng ta thọ hưởng thì chúng ta đang tiêu hao phước báu trong vận mạng của mình. Phước báu trong vận mạng của chúng ta đã rất ít, chúng ta dùng hết phước báu thì tương lai chúng ta sẽ te tua.

Hòa Thượng nói: **“Bạn phải hướng đến tự tánh mà cầu. Tự tánh của chúng ta là Phật. Tự tánh là “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”**. Chúng ta không hướng đến tượng Phật ở bên ngoài để cầu xin”. Chúng ta cầu ở nơi tự tánh thì thứ gì chúng ta cũng có.

Người xưa nói: **“Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình”**. Người xưa họ làm tượng Phật Bồ Tát bằng đất sét. Khi chở qua sông nếu gặp nước thì tượng sẽ bị tan rã. Vừa rồi có một ngôi chùa ở miền Tây bị cháy nên tượng Phật làm bằng gỗ cũng bị cháy. Chúng ta hướng đến tượng Phật ở bên ngoài cầu thì không thể cầu được.

Khi chúng ta đi chùa mà chúng ta cầu được thì chúng ta nghĩ rằng Phật ở nơi đó linh thiêng. Chúng ta cầu được số tiền lớn thì chúng ta mang số tiền đó đi xây chùa. Mọi người đến ngôi chùa đó sẽ tán tụng là ngôi chùa linh thiêng vì có người đã cầu được rất nhiều tiền. Chúng ta không biết đó chỉ là do trùng hợp. Do chúng ta mong cầu trùng với phước trong mạng chúng ta có.

Hòa Thượng nói một cách mạnh mẽ: **“Thập đạo vô thần”**. Mười cõi là: **“Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Trời, Người, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật”**. Mười cõi này không có một vị Thần nào có đủ quyền năng để ban phước giáng họa cho chúng ta. Chính chúng ta là người ban phước giáng họa cho mình. Người xưa đã nói: **“Tự cầu đa phước”**. Chúng ta phải tự nỗ lực, phấn phát, **“y giáo phụng hành”**.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta hướng đến tự tánh Phật mà cầu vậy thì có cầu sẽ có ứng. Bạn hướng đến tượng Phật cầu đó là mê tín. Tượng Phật bên ngoài là biểu pháp. Chúng ta nhìn thấy tượng thì liền nghĩ đến tự tánh của chúng ta là Phật. Phật là Giác. Chúng ta hướng đến Phật thì phải đề khởi tự tánh Giác của chúng ta. Giác là không mê. Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta không còn mê lầm, làm sai.”** Chúng ta chiêm bái, lễ lạy tượng Phật để chúng ta khơi dậy vị Phật thật trong tự tánh của mình.

Ngày mùng 1 và ngày Rằm có rất nhiều người đi đến chùa thắp hương nhưng rất ít người hiểu ý nghĩa của việc này. Tượng Phật là biểu pháp để chúng ta đề khởi tự tánh Giác, tự tánh Phật của mình. Chúng ta nhìn thấy Phật thì nhớ đến những lời giáo huấn của Phật để chúng ta quán sát mình đã thực hành được những lời giáo huấn đó chưa. Chúng ta thắp hương để cầu xin nhưng không tự nỗ lực làm.

Hòa Thượng nói: **“Người xưa nói: “Lên trời khó. Cầu người khó”. Chúng ta chỉ có thể cầu chính mình. Chúng ta hướng đến Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà để cầu các Ngài cũng không thể giúp được chúng ta. Các Ngài chỉ có thể dạy chúng ta làm”**. Nếu chúng ta không **“y giáo phụng hành”** thì chúng ta không thể đạt được. Có những người không cầu tiền tài danh vọng nhưng họ cầu được làm Phật. Chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải làm đúng tiêu chuẩn mà Phật đã dạy. Chúng ta muốn có tiền tài, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều phải làm theo đúng nguyên lý, nguyên tắc. Phật chỉ dạy bảo, chúng ta phải chính mình nỗ lực làm.

Chúng ta muốn có phước thì chúng ta phải tu phước, tích phước và tiếu phước. **“Tiếu phước”** là chúng ta không hoang phí. Thí dụ chúng ta tiếu phước bằng cách tiết kiệm điện.

Chúng ta sử dụng quạt, điều hòa, điện thoại của cơ quan, tổ chức một cách tùy tiện là chúng ta đã hoang phí phước báu của chính mình.

Hòa Thượng nói: **“Trong nhà Phật nói: “Tất cả pháp bất ly tự tánh”. Tự tánh của chúng ta có đầy đủ tất cả”**. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: **“Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”**. Chúng ta cũng có thể tự cảm nhận điều này. Có những việc chúng ta nghĩ mình không thể làm được nhưng sau đó chúng ta lại làm được. Tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Chỉ cần chúng ta chuyên tâm thì tự tánh của chúng ta sẽ tự đề khởi và tự bỏ tức.

Hòa Thượng nói: **“Nguyên lý “niệm Phật thành Phật” chính là như trong “Kinh Vô Lượng Thọ” đã nói: “Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”. Tâm này là Phật thì tâm này làm Phật. Chúng ta chân thật hiểu rõ đạo lý này rồi thì Tâm chúng ta là Phật, tâm Phật thì làm Phật”**. Chúng ta quán sát xem hàng ngày tâm chúng ta là tâm gì? Tâm Phật là: **“chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”**. Tâm chúng ta là **“tự tư tự lợi”, “tham sân si mạn”**. Tâm của chúng ta là Bồ Tát thì chúng ta làm Bồ Tát. Tâm chúng ta là người thì chúng ta làm người. Tâm làm người thì **“năm giới”, “mười thiện”** tròn đầy. Hàng ngày chúng ta giữ **“năm giới”,** chúng ta làm theo **“mười thiện”** thì đó là tâm làm người.

Hòa Thượng nói: **“Thị tâm thị Quỷ, thị tâm tác Quỷ”. Tâm chúng ta là quỷ thì chúng ta đi làm Quỷ. Tâm Quỷ là tâm tham”**. Trong lễ hội hóa trang, ai hóa trang thành con Quỷ đáng sợ nhất thì sẽ đạt giải. Họ không thích hóa trang thành một Hiền Nhân Quân Tử, một người có đức hạnh, một người có đại công đối với quốc gia, dân tộc mà họ chỉ thích hoá trang thành Quỷ. Ngày trước con gái tôi cũng tham gia những Lễ hội hóa trang như vậy. Chúng ta nghĩ đến Quỷ thì đi làm Quỷ. Đây là đạo lý: **“Tâm tưởng sự thành”**. Vậy thì **“Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”**, tâm chúng ta nghĩ đến Phật thì chúng ta đi làm Phật.

Hòa Thượng nói: **“Tâm chúng ta có sân si, đố kỵ thì tâm chúng ta là Địa Ngục. Tâm chúng ta là địa ngục thì chúng ta phải đến làm chúng sanh ở cõi Địa Ngục. Tất cả các pháp không rời tự tâm. Phật nói cho chúng ta nghe rõ đạo lý này”**. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý **“tâm tưởng sự thành”**. Ngày tết chúng ta thường chúc người **“tâm tưởng sự thành”, “vạn sự như ý”**. Nếu tâm họ đang **“tham sân si mạn”** mà chúng ta chúc họ như vậy thì họ sẽ phải đi vào cõi Ngạ Quỷ, Súc Sanh.

Hòa Thượng nói: **“Chúng ta khởi lên ý niệm thì ý niệm đó là nhân. Nhân là hạt giống. Trong A Lại Da Thức của chúng ta đã kết tập hạt giống này đó là quả. Người thế**

gian nghiệp chướng lớn nhất là “tự tư tự lợi”. Trong “tự tư tự lợi” thì nghiêm trọng nhất là tâm tham”. Chúng ta làm gì cũng nghĩ đến cái ta, cái của ta. Thế gian này có mấy người không tham!

Hòa Thượng nói: *“Chúng ta có tâm tham thì khi chúng ta có được, chúng ta sẽ khởi lên tâm bồn sển. Chúng ta tham không được thì chúng ta sẽ sân hận, đố kỵ. Do bởi sân hận, đố kỵ nên chúng ta đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta đã tạo tội nghiệp thì không thể nào tránh được quả báo”. Người có tâm tham có được thì không bao giờ biết bố thí. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý “tâm tướng sự thành”. Tâm chúng là Phật, hàng ngày chúng ta chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta là Phật. Hàng ngày chúng ta khởi tâm tham thì chúng ta đang ở trong Ngạ Quỷ.*

Hòa Thượng nói: *“Hàng ngày chúng ta khởi lên một niệm thiện thì chúng ta lập tức tương ứng với Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi lên một niệm ác thì lập tức tương ứng với Ma Vương, cảm ứng với Yêu Ma Quỷ Quái. Yêu Ma Quỷ Quái lập tức đến để giúp chúng ta tăng trưởng niệm ác, việc làm ác đó. Họ giúp chúng ta mau vào Địa Ngục. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta không dám khởi lên một niệm ác, không dám làm một việc xấu. “Tâm tướng sự thành” là chúng ta khởi lên ý niệm gì, chúng ta dùng tâm gì thì việc đó sẽ đến, kết quả đó sẽ đến”. Tâm tham là Ngạ Quỷ, tâm sân là Địa Ngục. Tâm không phân biệt chánh tà là Súc Sanh. Chúng ta xem hàng ngày tâm chúng ta nghĩ tưởng đến điều gì!*

Hòa Thượng nhắc: *“Nếu chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này thì hàng ngày làm sao chúng ta dám khởi niệm ác, làm sao chúng ta dám làm việc xấu”. Chúng ta tập khí sâu dày nên từ sáng đến chiều chúng ta đều khởi niệm ác. Trên “Kinh Địa Tạng”, Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội”. Chúng ta biết khởi tâm động niệm của mình là gì thì chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ ở đâu!*

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!

